

VISIT DIEST

REISMAGAZINE

10

Foodies
& the city

26

't Zoetste
straatje

52

Diest staat
je goed



DIEST

Diest ligt pal op de grens tussen Vlaams-Brabant, Limburg en de Kempen. De historische stad is een schatkamer aan **mooie erfgoedplekjes, hippe boetieks en lekkere restaurants**. Overal in de stad vind je, overwoekerd door tijd en natuur, stille getuigen van een **militair verleden**. Van forten en bastions tot stadsomwallingen. Diest is gebouwd op eeuwenoude fundamenten. **Toch leef je er ook heerlijk in het 'nu'**. Voel je bloed sneller stromen tijdens een kajaktocht op de Demer, of tijdens een afdaling met het *gravel grinden*, of hoor jezelf naar adem happen aan boord van een zweefvliegtuig of luchtballon.

Levensgenieters komen aan hun trekken in de **vele boetieks en conceptstores**. En het rijke bierverleden proef je nog steeds dankzij de **vele streekbieren** die getapt worden in de bruine cafés en traditionele brouwerijen.

Ook wandelaars en fietsers vinden hun ding in Diest. De historische **binnenstad is omringd door mooie natuurgebieden**. Allemaal op wandelafstand! Je duikt dus gemakkelijk het groen in voor een wandeling, boot- of fietstocht ... Of zelfs voor een rit te paard.

De stad biedt **entertainment van de bovenste plank**: van een sfeervolle cinema op de citadel tot een partijtje stadsgolf. Ook *kids* zullen niet weten waar eerst te beginnen. Kiezen ze voor zoeven op een spectaculaire waterglijbaan of *skate ramp* of hobbelen op de rug van een ezel?

DIEST, DE STAD VOOR DURVERS EN GENIETERS!

INFO

Visit Diest

www.visitdiest.be

visit@diest.be

+32 (0)13 35 32 74

K. Albertstraat 16 a - 3290 Diest, Vlaams Brabant

#visitdiest

 Visit Diest

 @visitdiest @staddiest



INHOUD

5 X MUST DO **4**

PROEVEN

(H)EERLIJK ETEN EN DRINKEN IN ERFGOED **6**

UITGELICHT

KOFFIEBRANDERIJ STROOBANTS **8**

PROEVEN

FOODIES & THE CITY **10**

SLENTEREN DOOR DE EEUWEN

DIEST DOORHEEN DE JAREN **12**

SLENTEREN DOOR DE EEUWEN

EEN LANGE BIER-GESCHIEDENIS MET EEN RIJKE AFDRONK **14**

PROEVEN

HOPVILLE BIERFESTIVAL **16**

PROEVEN

DE BESTE BIERPLEKJES **18**

SLENTEREN DOOR DE EEUWEN

INSTASPOT-TIJDREIS **20**

SLENTEREN DOOR DE EEUWEN

THEMAROUTES **22**

UITGELICHT

BISCUITERIE STUCKENS **24**

PROEVEN

'T ZOETSTE STRAATJE **26**

SUPERMERCADO STADSFESTIVAL **28**

UITGELICHT

NATUURBOERDERIJ BOLHUIS **30**

NATURE CALLS **32**

WANDELING: WEBBEKOMS BROEK **34**

BIKE WALHALLA **36**

DWARS DOOR HET HAGELAND **38**

OLDTIMER FLY & DRIVE-IN **40**

VLIEGVELDWANDELING **42**

PROEVEN

WIJNDOMEINEN IN EN ROND DIEST **43**

PROEVEN

LEKKERS VAN HIER **44**

SUMMER JAM **48**

REDENEN OM TERUG TE KOMEN **50**

DIEST STAAT JE GOED **52**

OP DE AGENDA **54**

PROEVEN

GULD **55**

5 X MUST DO



1 WEBBEKOMS BROEK

In natuurgebied Webbekoms Broek, **op wandelafstand van het historische stadscentrum**, word je overweldigd door een boeket van gras- en rietlanden, groene bosjes en unieke bloemen. Dit gecontroleerde overstromingsgebied is de thuishaven van veel verschillende diersoorten. En door zijn **rijkdom aan vogels** erkende Europa deze plek als vogelrichtlijngebied. Een ontdekking meer dan waard!

INFO

www.natuurenbos.be/webbekomsbroek

2 HALVE MAAN

Met het grote zwembad en een **wit zandstrand** zijn kinderen hier vertrokken voor urenlang zwemplezier en 'kastelen bouwen'-fun! Dit provinciaal domein biedt meer dan alleen waterpret: in een groen decor ravotten kinderen in **speeltuinen** met onweerstaanbare attracties. Avonturiers steken de speelrivier over via waterwegjes of per vlot. En dan hebben we het nog niet gehad over de kajaks, waterfietsen, miniauto's en **minigolf!**

INFO

www.vlaamsbrabant.be/nl/vrije-tijd-en-toerisme/provinciedomein-halve-maan-diest



3 MARCHEER OVER DE CITADEL EN DE VESTEN

Overall in de stad vind je, overwoekerd door tijd en natuur, stille getuigen van het **militaire verleden**: bastions, forten, ravelijnen en omwallingen. Wil je als een echte commando de natuur en de kleurrijke geschiedenis van de vesten, Fort Leopold en de citadel combineren? Dan is de themaroute **Schildwacht aan de Demer** echt iets voor jou. Tijdens deze mars van 7 kilometer passeer je onderweg de citadel met een prachtig zicht over de stad, het Boerenkrijgplein met de knappe zitkanonnen, de Halve Maan en de Schaffense Poort.

INFO

De brochure 'Schildwacht aan de Demer' is gratis te downloaden via www.visitdiest.be.



4

BEZOEK ERFGOEDSPOT BEGIJNHOF

Een bezoek aan het **Begijnhof** moet op je **must-do list** staan wanneer je in Diest bent! Wie door de prachtige toegangspoort stapt, wordt bijna 800 jaar terug gekatapulteerd in de tijd. De smalle straatjes stralen authentieke charme uit. Niet voor niets werd deze plek 25 jaar geleden uitgeroepen tot Unesco-werelderfgoed. De **witte Sint Catharinakerk** is één van de vele **InstaSpots** op het begijnhof. Het is ook een schatkamer aan schilderkunst uit de Lage Landen. In het **Grauwzustersmuseum** leer je meer over het leven van de zorgzame zusters.

Nog meer goesting in geschiedenis? Daal af in de middeleeuwse kelders van het stadhuis voor **stadsmuseum De Hofstadt**. Leer over de parachutisten en de citadel in **Museum Pegasus**. **Ontdek één van de oudste apotheken** van België. Bewonder de schatkamer van religieuze kunst in de **Sint-Sulpitiuskerk**. Stap binnen in **De Gulden Maene**, het geboortehuis van Sint-Jan Berchmans. Tot slot, bid met bedevaarders uit het hele land mee in de **Allerheiligenkapel** met meer dan 160 heiligenbeelden.

INFO

Openingsuren: www.diest.be/museum

(H)EERLIJK SHOPPEN: CONCEPTSTORES

Belgische mode, conceptstores en duurzaam winkelen in het historische hart van de stad. Laat je meeslepen tijdens een ontdekkingstocht door de denderende winkelstraatjes van Diest. Wij lichten enkele van de leukste conceptstores voor je uit:



SAKURA

In het historische pand 'De Drie Kronen' vloeyde vroeger gouden geluk in de brouwerij. Nu stromen er de **mooiste schrijfsels** uit de exclusieve en luxueuze pennencollectie van de Sakura Fountain Pen Gallery.

INFO

www.sakurafountainpengallery.com

MÜLLER

Ga zeker langs bij modeboetiek Müller. Een knap pand in het midden van de stad. Met de **nieuwste mode, gevestigde merken en leuke specialekes**. Tof om te weten: een aantal Belgische merken staan hier centraal.

INFO

www.mullerdiest.be

FAIT D'OR

Elk Fait d'Or-product is **uniek en handgemaakt volgens de kunsten van het lederambacht**. Zo vertelt elk stuk zijn eigen verhaal, vol karakter, compromisloos elegant en lekker eigenzinnig.

INFO

www.faitdor.be

KOOKDEPOT

Met grote goesting en smakelijke passie geeft Ilse van het Kookdepot persoonlijk advies aan doorwinterde hobbykoks, vrolijke knoeiers en rasechte chefs.

INFO

www.kookdepot.be

MAMZEL

Een shop vol kleurrijke handtassen, leuke woonaccessoires, mooie sieraden en trendy gadgets. De focus ligt op **duurzame, eerlijke producten**.

INFO

www.mamzel.eu

(H)EERLIJK ETEN EN DRINKEN IN ERFGOED

Ontdek met smaak het **Diestse verleden**. Proef een pittige cocktail in een prestigieus **oud bankgebouw**, geniet van een wijntje in een **burgerhuis**, eet heerlijke pastagerechtjes in een **historisch pand** op de Grote Markt of waarom niet van een gerecht met alledaagse ingrediënten op buitengewone wijze klaargemaakt in het **art deco** pand.

IL GIARDINO

Het **voormalige prestigieuze bankgebouw Banque Centrale de la Dyle** werd omgevormd tot een **eigenzinnige woonwinkel, exclusieve feestlocatie en gezellige loungebar**. In de kluizenzaal of op de prachtige patio onthult het gebouw pas echt zijn ultieme en prestigieuze geheimen.

INFO

www.ilgiardino.be

IN DEN ZOETEN INVAL

Dit **zandstenen dwarshuis in rubensiaanse barok** straalt gezelligheid uit. Typisch Diest dus. Bij bistro-restaurant *In Den Zoeten Inval*, de **populairste naam der Vlaamsche herbergen**, serveren ze naast straffe verhalen ook heerlijke klassieke vis- en vleesgerechten. En dat allemaal met kakelverse producten!

INFO

www.indenzoeteninval.be

Overnachten in Erfgoed



INFO

Scan de QR-code voor een overzicht van alle logies in en rond Diest.



ORANJE CITY HOTEL

Het voormalige refugiehuis van de norbertijnenabdij van Tongerlo werd gebruikt als graanopslagplaats. De Latijnse naam *spicarium* [Het Spijker], verwijst hiernaar. Met zijn 3 sterren, 6 sfeervolle kamers en 2 luxesuites is dit hotel, in hartje Diest, een zalige plek om te ontwaken.

INFO

www.oranjecityhotel.be

LES TOURELLES

Dit vakantieverblijf is gevestigd in het refugiehuis van de oratorianen. Het is de ideale uitvalsbasis voor 1 tot 4 personen in de binnenstad van Diest.

INFO

www.les-tourelles.be


DE BIERTEMPEL

Het Haasken is een woonhuis van drie verdiepingen opgetrokken in de prachtige **Vlaamse renaissancestijl**. Met haar hoge **gotische trapgevel** meteen ook een lust voor het oog. En een bron van heerlijke biertjes! De Biertempel serveert meer dan **140 verschillende blonde en bruine bieren**. Alle Diestse bieren staan gegarandeerd steeds *oep het schap!*

INFO

www.debiertempel.be

NIEUWE HAAN

Deze herberg heette vroeger afspanning 'De Haan' en was één van de **topherbergen van Diest**. Hier kon je paarden en rytuigen stallen. Sinds een dertigtal jaar kun je er terecht voor een **gevarieerde keuken**. Of word je verrast door één van de **prijswinnende cocktails van zoon Jules**.

INFO

www.nieuwehaan.be


LA MARGHERITA

Dit voormalige gildehuis was **eigendom van de oudste rederijkerskamer van Diest: De Lelie**. Met zijn laatbarokke topgevel, ijzeren lelies en strakgespannen boogvormen vlieg je meteen terug naar 1800. De 'Reyn Bloeme' of witte lelie staat symbool voor de maagdelijkheid van Maria. La Margherita serveert in dit kader **verse pizza's, pasta's en andere Italiaanse klassiekers**.

INFO

www.lamargheritadiest.be

ALBERO D'ORO

Beleef Italië in Vlaanderen: Albero d'Oro is een **kruispunt van de Italiaanse en de Belgische keuken**. En dat resulteert in een unieke sfeer en heerlijke gerechten op je bord. Kijk even omhoog, het fronton verradt waar de naam vandaan komt.

INFO

www.alberodoro.be

DE GOEIE KOST

Dit restaurant bevindt zich in het **17^e eeuwse gebouw 'De Keizerin'**. Je kan hier ongegeneerd genieten van de **goeie eerlijke keuken in een karaktervol interieur**. De chef kreeg van kinds af de keukengeheimen ingelepeld door zijn grootmoeder. De menukaart is kort - ze **werken enkel met verse producten** en variëren naargelang de seizoenen.

INFO

www.degoeiekost.be

BISTRO WANNES RAPS

Warm en stijlvol. Door de dienst Onroerend Erfgoed omschreven als **provinciale art deco**. Met genoeg nostalgie om, zeker later op de avond, Onroerend Erfgoed te worden. **Comfortabel en conviviaal, met een karaktervolle toog** die nieuwe vriendschappen smeedt en oude liefdes weer samenbrengt.

Wannes Raps begon als **frivool figuur uit de televisiereeks Wij, Heren van Zichem**. Vandaag draagt deze bistro zijn naam als eretitel.

Met of zonder vlees, Wannes Raps heeft het. **Elke dag streeft chef Erwin en z'n team ernaar om met alledaagse ingrediënten iets buitengewoons te creëren**. Huisgemaakte bereidingen zijn de essentie. Erwin kent zijn klassiekers en kiest vaak voor topproducten als uitvalsbasis. **Verwacht het onverwachte, en geniet regelmatig van een vernieuwde kaart**.

INFO

www.wannesraps.be

KOFFIEBRANDERIJ STROOBANTS

Al meer dan een eeuw laat deze familie op geregelde tijdstippen Diest ontwaken met de heerlijke geur van vers gebrande koffie.

“Het doet me altijd plezier als een klant zegt dat hij zijn kopje koffie niet kan missen”, glimlacht Marc Stroobants.

Sinds 1902 baatten zijn grootouders een delicatessenzaak uit waar ze ook koffie verkochten. In '33 nam zoon Paul het heft in handen en startte hij de koffiebranderij waar Marc sinds '86 meesterkoffiebrander is geworden.

INFO

www.stroobantskoffie.be



Welke route leggen de koffiebonen af nadat ze geogst zijn? Hoe voeren jullie de kwaliteitscontrole uit bij aankomst in de branderij?

“Na de oogst beginnen de bonen aan een lange reis en komen ze via de havens van Antwerpen en Zeebrugge uiteindelijk aan in onze branderij. Bij aankomst van een partij koffie wordt de kwaliteit gecontroleerd. Dit kan met een staalbrandertje waarin een staaltje van 100gr koffie op dezelfde wijze als in de grote koffiebrander wordt gebrand om de smaak en het aroma van de koffie te testen.”



Wat is de reden dat Stroobants koffie een zachte en goed verteerbare smaak heeft?

“Dat komt door de speciale manier van branden. Elke week wordt de ruwe koffie op traditionele wijze geroosterd in een draaiende trommel gedurende 12 à 14 minuten, gevolgd door een luchtkoeling.

Deze methode zorgt voor een gelijkmatige branding van de bonen en een volledige ontwikkeling van het aroma. Door het langzame roosterproces totdat de bonen lichtbruin zijn, krijgt Stroobants koffie zijn kenmerkende zachte en goed verteerbare smaak. Het resultaat is een heerlijke kop koffie die elke keer weer vers en smaakvol is.”

Wat gebeurt er met de bonen na het branden?

“Na het branden van de bonen worden de meeste bonen gemalen. Dit gebeurt door het passeren van de bonen door een walsmolen met pletrollen. In deze molen gaan de bonen door een serie van cilinders die naast elkaar draaien en in tegengestelde richtingen bewegen. Dit zorgt ervoor dat de maling gelijkmatig is, de bonen niet verhit worden tijdens het malen en er dus geen verlies van aroma optreedt.”

INFO

Wil je graag een bezoekje brengen aan de koffiebranderij?
Meer info op visitdiest.be

Proeven kan bij Koffiehuisje 't Dambord, een kanjer van een woning uit de 15de eeuw.

Hoe zorg jij ervoor dat elke koffiemengeling een consistente smaak behoudt?

“Als meester koffiebrander zorg ik ervoor dat elke koffiemengeling zijn smaak behoudt, ondanks de variabiliteit van koffiebonen van verschillende oogsten en regio's. In onze selectie focussen we voornamelijk op koffiemengelingen die samengesteld zijn uit de beste koffies van diverse productielanden. Zelfs koffiebonen uit dezelfde regio kunnen van oogst tot oogst variëren door factoren zoals zonuren, regen, wind, bodem en geografische hoogte. Het is mijn verantwoordelijkheid om de juiste blend samen te stellen.

Daarnaast bieden we ook enkele originele koffies aan, die afkomstig zijn uit specifieke regio's of streken. Deze koffies hebben elk een unieke smaak die inherent is aan de bodem en de specifieke weersomstandigheden tijdens de groei. Door zorgvuldig te selecteren en te branden, streven we ernaar om de karakteristieke smaken van elke koffiebonen te behouden en tegelijkertijd een constante kwaliteit te waarborgen in al onze koffiemengelingen.”

Weetje over het bekendste kruispunt van Diest

De Diestenaar kent de vier hoekhuizen van de Winkelwandelstraat onder een andere naam: 't Gestoeef, 't Gemoef, 't Gespettel en 't Gemettel.

'T GESTOEUF

[F. Moonstraat 2a]

Was vroeger een meubelzaak van de welgestelde familie Laureys. Ze hadden acht kinderen, waarvan de drie oudste dochters echte ijdeltuiteren waren. Buren zagen hen geregeld voor de spiegel staan pronken. Rond 15 uur hield de familie steeds koffiepauze. Dan gingen ze in het uitstralraam zitten en lieten ze zich bedienen door een meid. Al die opschepperij was in de ogen van de gewone mens gestoeuf.

'T GEMOEF

[t Dambord]

Hier was de beenhouwerij gevestigd van de familie Beeken. De vrouw des huizes was niet altijd even vriendelijk tegen de klanten. Ze was een echte *moef*, ook wel zuurpruim of bazige tante genaamd. Je hoort ook weleens de naam 't *Gepoef*, omdat hier veel op krediet werd gekocht.

'T GEMETTEL

[De Fortuyn]

Begin 20ste eeuw woonde hier het echtpaar Tribout. Zij baatten een bakkerswinkel uit die niet echt rendabel was. Het koppel was niet erg handig. Vaak sukkelden ze met het brood of gebak en lieten het aanbranden. *Mettelen* is Diests dialect voor sukkelen of stuntelen.

'T GESPETTEL

Hier woonde een kleermaker met zijn kroostrijk gezin. Bij gebrek aan plaats speelden de kinderen vaak in de winkel. Hierdoor moesten klanten zich een weg banen door het gespartel van de kinderen.



FOODIES & THE CITY

MET LYNN VAN DE VORST & FRIENDS

Uit het njam!-programma 'Foodies & The City' - Lynn van de Vorst, Tess Posthumus & Maud Sanders-Raaijmakers

© Silke Van Engeland

In 'Foodies & The City' op njam! TV gaan drie Nederlandse vriendinnen op culinaire ontdekkings-tocht door de charmantste Vlaamse steden.

In het voorjaar kwamen Lynn (chef) en haar vriendinnen Tess (bartender) en Maud (foodstyliste) op citytrip in Diest en gingen ze op zoek naar de lekkerste culinaire hotspots en vonden prachtige, handgemaakte decoratie voor hun tafel. Na een dagje shoppen gingen ze zelf aan de slag om een gezellige avond te creëren met hun drietjes met in de hoofdrol: food, drinks en deco.

Kortom de ideale inspiratie voor het volgende vriendinnenweekendje-weg.

We nemen je graag mee op pad.

Bekijk de volledige aflevering van 'Foodies & The City' in Diest op njam!

BUTAN

Zoetekauwen komen hier zeker aan hun trekken met de heerlijke homemade pannenkoeken!

— INFO —

@butan_diest



Opnames met dank aan Toerisme Vlaams-Brabant



KOKED

Snel je winkelmand nog aanvullen vooraleer je naar de vakantiewoning of camping terugkeert? De automaten van KoKed (bij CC Den Amer) brengen lokale producten van meerdere landbouwers uit het Hageland en de Merode dichterbij de consument.

— INFO —

www.koked.be



WIJNDOMEIN BARENBERG

Een familiale wijngaard gelegen in Schaffen die zich toespit op de ambachtelijke productie van witte kwaliteitswijnen.

— INFO —

www.barenberg.be



BARALUX

Kapsalon, wijnbar én shopadres voor heerlijke natuurwijnen gemaakt door kleinschalige wijnbouwers met een groot respect voor de natuur.

— INFO —

www.baralux.be



FAIT D'OR

Lederen tassen: duurzaam, tijdloos, handgemaakt én Belgisch.

— INFO —

www.faitdor.be



B&B MEILRIJK

Gelegen in deelgemeente Deurne. Een plaats waar het goed vertoeven is, waar je goed kan slapen, lekker ontbijten, bijkomen, bijtanken, eropuit trekken en luieren ... Of niks doen.

— INFO —

www.meilrijk.be

DIEST DOORHEEN DE JAREN

Wie is er eigenlijk verantwoordelijk voor dat gekke woord Diest dat haast rijmt op niets?

Het zijn vermoedelijk de Kelten die aan de basis liggen van de begrippen Diest en Demer. Meer zelfs, de Diestenaar kan zich beroepen op goddelijke oorsprong. Want de Indo-Germaanse stam 'dheus' zou '**goddelijk, heilig**' betekenen. Het achtervoegsel '-t' duidt op een

nederzetting. De volledige betekenis zou dan luiden: '**nederzetting bij heilig water**'. De stroom was dan ook van essentieel belang voor de primitieve nederzetting. De kranige Kelten beschouwden rivieren en bronnen als goddelijke wezens. Ze gaven de rivier van Diest de naam

'Tamera': samengesteld uit 'tam', wat donkerkleurig betekent, en 'era', wat water wil zeggen. Demer betekent dus 'donkere rivier'. Vandaag kun je je op de Demer heerlijk ontspannen. Tijdens een kajaktocht bijvoorbeeld. Of wanneer je op avontuur gaat met een VeloRaft.

INFO

www.visitdiest.be/nl/aanbod/kajakken - www.veloraftadventures.be

70 000 V.C.

De **oudste sporen** van menselijke bewoning in de streek rond Diest dateren uit het middenpaleolithicum. Er werd ooit een romeinse amfoor uit de Demer gevist en een muntstuk van keizer Vespasianus gevonden, wat zou bewijzen dat de **Romeinen** zeker een bezoek brachten aan Diest.



835

De **oudste vermelding** van de stad.

1088

De oudste vermelding over een '**Heer van Diest**'.

1229

Diest krijgt **stadsrechten**!



14DE – 15DE EEUW

Diest in bloei. Dit was voornamelijk te danken aan de **uitstekende ligging**. De stad ligt aan de rivier de Demer én langs de belangrijke handelsweg Brugge-Keulen. Diest had een drukbezochte landbouwmarkt, interregionale graan- en veemarkten en een grote **lakennijverheid en -handel**. Het Diestse laken trof je dan ook aan op bijna alle grote West-Europese markten.

1499

Start van de bijna 300 jaar durende **Oranje** periode. Diest komt door een ruil in handen van het Huis Nassau. Later, in 1530, werd ook de titel Prins van Oranje toegevoegd.



1618

De voor ons bekendste Oranjetelg, **prins Filips Willem van Oranje-Nassau**, sterft door een slecht uitgevoerd lavement na een overvloedig feestmaal en wordt begraven in de Sint-Sulpitiuskerk.



18DE EEUW

Tijdens de Oostenrijkse periode herleeft de handel en wordt de Franse wijn volop ingeruild voor **bier**!



1798

Boerenkrijg.



1830

Onafhankelijkheid van België. Diest werd tussen 1837 en 1853 volledig **omwald** en voorzien van een **citadel** en fort tegen mogelijke Hollandse invallen.



19DE EEUW

Lancering van het '**Diesterse bier**'. Vanaf 1870 was het Diestse bruine bier een begrip in Grote steden als Brussel, Leuven, Antwerpen en Luik.

LEES

Check zeker p. 15 voor meer **bierweetjes**.



NU

Lancering nieuw stadsbier **Guld**, gebaseerd op de eeuwenoude recepten van de schuttersgilden van Diest.

EEN LANGE BIER- GESCHIEDENIS MET EEN RIJKE AFDRONK

Het bierbrouwen in Diest kent een lange en rijke traditie, die teruggaat tot de middeleeuwen en duurde tot de 19de eeuw.

Bierbrouwen was **een belangrijk ambacht voor Diest**. Dat kwam voor een groot stuk **dankzij rivier de Demer** die door de stad stroomde. Deze werd gebruikt voor de export van de bieren, maar ook het water werd in het begin gebruikt om mee te brouwen. De meeste brouwerijen lagen dus ook vlak naast de rivier.

Oorspronkelijk werd er **gruutbier** gebrouwen. Dat is een bier waar **veel kruiden** zoals rozemarijn, duizendblad, gagel, salie en laurierbessen aan toegevoegd werden om de smaak te bepalen. De samenstelling kon per streek verschillen. Later stapte men over op **hop** die ook geteeld werd in en rond Diest.

Wist je dat men vroeger vaak meer bier dronk omdat dat 'veiliger' was dan drinkwater? Tijdens het brouwproces wordt het water namelijk gekookt en was het dus vrij van bacteriën.

Tegen het einde van de 19de eeuw had Diest maar liefst **18 actieve brouwerijen**. Voor vele diestenaren was het dus een belangrijke bron van werkgelegenheid. De belastingen op drank waren een belangrijke inkomstenbron voor het stadsbestuur.

Wist je dat er veel diestenaren o.a. in Webbekom bier gingen drinken om de stedelijke belasting op drank te ontlopen? Dat noemde dan 'Buitendrinken'. Vandaag kan je in café 't Stamineeke nog steeds terecht voor een fris streekbiertje.

Rond 1860 kwamen een aantal brouwers op het idee om zelfs **een eigen 'Diesters bier'** te lanceren. De bekendste variant is het 'Gildenbier', dat tot ver buiten België wordt gedronken en gebaseerd is op recepten uit de 12de eeuw.

In die tijd werden ook de nieuwe vestingmuren rond de stad gebouwd - die zie je vandaag nog steeds. Deze omwalling zorgde er voor dat uitbreiding van de stad moeilijk was en Diest dus achterbleef in de industrialisatie. En dit had **grote gevolgen voor de brouwnijverheid**. Vanaf de 20ste eeuw verdwenen de brouwerijen geleidelijk, tot de laatste brouwerij in 1979 haar deuren sloot ... tot 1995. Toen **heropende brouwerij De Loterbol** waarmee een nieuw hoofdstuk in het Diestse biervershaal begon. Vandaag stromen er opnieuw heel wat lokale biertjes uit de tapkransen van bruine cafés.



MICHEL THEYSSTRAAT - OUDE BROUWERIJ OOMS



BEGIJNTJES EN BIER

Ook op het begijnhof was het drinkwater van slechte kwaliteit. Bier was gezond en calorierijk, water was door het ontbreken van leidingen vaak onzuiver en besmet. Daarom **brouwden de begijnen dus hun eigen begijnenbier**. Het werd gebrouwen in gemeenschappelijke brouwerijen kort bij de infirmerie. Ze gebruikten hun brouwsels ook voor sauzen en stoofpotjes.

In het **begijnhof van Diest** werd er **elke dag veel bier gedronken**: gemiddeld 3 liter bier per begijn per dag! Het was wel een licht biertje van 3% en stond bekend als 'dunbier' of 'scharrebier'. Bij speciale gelegenheden werd er bier met een hoger alcoholgehalte gebrouwen.

Wist je dat de wijnconsumptie in onze Vlaamse begijnhoven eerder beperkt bleef? Als wijn toch op tafel kwam was het geen dure Franse wijn maar de lokale 'landwijn' van plaatselijke wijngaarden. Ook vandaag zijn er in de streek terug heel wat actieve wijngaarden te vinden.

Bron: Fons Bonroy - Stadsgids Diest



HOPVILLE BIERFESTIVAL



STREETFOOD EN LEUKE EXTRA'S

Of je nu een bierkenner bent of gewoon op zoek bent naar een leuke dag uit, HOPVILLE heeft toffe extra's in de aanbieding. Van **proeverijen en rondleidingen** tot een pop-up biermuseum, we nemen je een heel weekend mee op ontdekking! **Ook families zijn welkom.** Er is voldoende pret voor de kleine bezoekers: van speeltafels, pingpong, grote zeepbellen, gezelschapsspelletjes tot straattheater en lekkere Sironades, ijsjes en fruitsapjes.

Bij bier hoort natuurlijk goed eten, dit doe je bij de foodtrucks op het festivalterrein. Je kan er terecht voor streetfood zoals houtoven pizza's, burgers en borrelplankjes. Je drinkt er ook andere lokale godendranken zoals **Hagelandse wijnen, bubbels, sironades, biosapjes en verse cocktails.**

LAATSTE WEEKEND VAN JUNI – EVEN JAREN

KLINKEN OP 'T GOEIE LEVEN

HOPVILLE is een **tweedaags bierfestival op een unieke erfgoedlocatie.** Het is een spannende ontdekkingstocht langs speciale bieren, culinaire verwennerijen, live concerten, verborgen plekken en verrassingen voor bierliefhebbers.

Tijdens HOPVILLE ligt de focus op (inter)nationale **ambachtelijke bieren.** Iedere standhouder heeft een eigen toog met uitblinkers uit hun assortiment: van verfrissend blond en subtiele saisons tot bonkige stout, hoppige IPA en tripels op volle monnikensterkte. Je proeft ze allemaal met een **speciaal Hopville proefglasje.**



LIVE CONCERTEN

Naast bier heeft ook live muziek een belangrijke plek op HOPVILLE. Nationale bands met een stevige live reputatie krijgen een plek op het hoofdpodium. Tussendoor zorgen platendraaiers voor de ideale soundtrack van je weekend. En wie goed zoekt, kan misschien ook **Club Hopville** vinden?



INFO

Toegang tot het bierfestival is gratis.

DE BESTE BIERPLEKJES IN DIEST

In Diest kan de bierliefhebber op meer dan genoeg plaatsen zijn dorst lessen. Hier verklappen we enkele van onze **favoriete cafés** om **streekbieren te proeven** in de stad en **leuke bierroutes** met de fiets of te voet.



Bier, vanbinnen en vanbuiten

CAFÉ DE SIGARET - Graanmarkt

Gelegen op een historische locatie, aan de ingang van het Warandepark en de voormalige residentie van Prins Willem van Nassau, vind je dit gezellige bruine café.

CAFÉ MOLENSTEEN (VUEGEN) - Schaffensestraat

Tot rust komen in een eigenzinnig bruin kader kan bij Vuegen. Met haar ambachtelijk bereide gerechtes waaronder homemade pasta's voel je je de koning te rijk in de Schaffensestraat. Valentijn en Helene groeten je in de Molensteen, een bruine kroeg met meer dan 100 jaren op de teller.

Het terras aan de achterzijde van het pand, vlak langs de trotse Demer, is misschien wel het best bewaard geheimpje van de stad. De speeltuin voor de jongsten stelt ook zelden teleur.

KAAI

Ooit een bruisend commercieel centrum in de middeleeuwen, waar schepen, paarden en karren druk heen en weer bewogen en waar ook het Diesters bier naar andere oorden verscheept werd. Tegenwoordig straalt De Kaai een sfeer van rust uit, waar oud en nieuw harmonieus samenkomen en zelfs de kleintjes zich kunnen vermaken in de speelse fonteintjes. Hier kun je op één van de terrassen genieten van een heerlijk lokaal gebrouwen biertje, terwijl je uitkijkt over het kabbelende water.

DE KAPEL - Begijnhof

Dit cultuurcafé op het Begijnhof is het kloppend hart van de site. Donkere streekbieren, huisgemaakte soep en andere specialiteiten ontstaan voor je neus en in de schaduw van de Sint-Catharinakerk.

In het gezellige gezelschap van brave Begijntjes is deze taverne een oord van rust, genot en heerlijkheid.

DE BIERTEMPEL - Grote Markt

Café met 8 bieren op de tapkraan en meer dan 140 soorten bieren. Alle bieren die nog in Diest gebrouwen worden en alle trappisten zijn er steeds in voorraad.

'T STAMINEEKE - Webbekom

Maaïke verwelkomt je graag in haar gezellig, authentiek café in Webbekom.

In deze bruine kroeg, waar klanten eerder aanvoelen als echte vrienden, komt iedereen thuis. Jong en oud is welkom om samen een goede trappist te drinken, een verwarmend kopje koffie te slurpen of te genieten van live optredens.

Het café biedt de perfecte uitvalsbasis of het ideale rustpunt tijdens of na fijne wandelingen en fietstochten. Door de ligging naast het natuurreservaat Webbekoms Broek, is het groen niet ver te zoeken.

INFO

Gelegen aan fietsknooppunt 34.

ONTDEK DIESTSE BIEREN TE VOET OF TE FIETS

Sportieve drinkers ontdekken hun uitdaging in de fietsroute. In 33 km baan je je een weg tussen de verschillende bruine cafés van de stad. Hopelijk fiets je niet te veel in de wind.

Vertrekplaats

Provinciedomein Halve Maan, Omer Vanaudenhovelaan 48

Afstand

28,50 km

Bewegwijzering

Knooppunten: 88 - 33 - 35 - 30 - 36 - 329 - 523 - 522 - 320 - 315 - 357 - 34 - 88.

LIEVER STAPPEN DAN TRAPPEN?

Probeer dan de themaroute 'Diest brengt leven in de Brouwerij'. Deze route van 2,5 km laat je figuurlijk nippen van het Diesterse brouwersverleden.

INFO

Meer info op p. 22-23.

INFO

Brouwerij De Loterbol of Enigma bezoeken? www.visitdiest.be

TIP!

Logeerasje B&B De Mout
Grote Markt, www.demout.be

WIL JE GRAAG E KLËPKE DOEN MET EEN DIESTENAAR OP CAFÉ?

Enkele Diesterse woorden:

De mensen of de baas begroeten:

dag manne, dag minse, dag baos, dag bosjke

- Goedemorgen: goeie meureget
- Goedendag: ne goeien dag
- Goedenavond: goeien avond
- Hier zijn we weer: hiej zèn we wee

Een pint bestellen deed men vroeger zo: *veur mich ne goeie bok, nen demie astebliëft* (een pint van een halve liter), *ne goeie stella, e pinke*. Een tasje koffie: *e zjatteke kaffee*. Als de koffie wat te slap is, zegt men: *ge ziet ter scherrepheuveel in ligge*. Te straf: *ge kunt ter er leepelke in recht zette*. Een limonade: *ne lemmenaat*.

- Cola: *ne [koka] koola*
- Fruitsap: *e frowetsapke*
- Schweppes: *e sjwepske*
- Water: *e plat waoterke*

INFO

Fons Bonroy, stadsgids en auteur van het boek 'Hoe Lang nog' - Lexicon van het Diesters dialect

INSTASPOT-TIJDREIS

Diest is een **schatkamer van erfgoed en monumenten**. Overall in de stad zijn stille getuigen te vinden van onze boeiende geschiedenis. Post jouw foto's van je InstaTijdreis met **#visitdiest**.

DOOR DE EEUWEN HEEN

De Kaai

Dit plein was vroeger een belangrijke aanlegplaats voor boten. Er werden stenen, biervaten, vis, zout, lakens ... gelost. Door de jaren heen onderging De Kaai verschillende transformaties. Vandaag is het een gezellig plein aan de Demer.



11DE EEUW

De Warande

Deze burchtheuvel van de Heren van Diest steekt hoog boven de stad uit. Het was ooit een strategische plaats. Nu is het een hotspot waar je heerlijk kunt ontspannen!



15DE - 16DE EEUW

't Dambord - De Fortuyn

Gezellig kruispunt in de verkeersvrije Winkelwandelstraat. Wist je dat ... de bouw van uitspringende verdiepingen een handige truc was om geld te besparen?



17DE EEUW

Begijnhof

Deze stad in een stad, met eeuwenoude rustige straatjes en een prachtige witte Sint-Catharinakerk, bevat heel wat coole InstaSpots!



18DE EEUW

Gasthuisapotheek

De apotheek dateert uit 1710 en is onderdeel van het voormalige Sint-Elisabethgasthuis. Het is daarmee (een van) de oudste apotheken van ons land.

13DE EEUW

Sint-Jansruïne

Deze ruïne is een overblijfsel van de 13de-eeuwse Sint-Jan de Doperkerk die in de 16de eeuw werd verwoest tijdens de opstand in de Nederlanden.



18DE EEUW

Boerenkrijgplein

Waar ooit de kanonnen stonden opgesteld om de stad te verdedigen, kun je nu genieten van een prachtig uitzicht over de Demer en de stadswallen.

13DE EEUW

Park Cerckel

Op deze plek richtten de Minderbroeders rond 1230 hun klooster op. In de 19de eeuw – toen Diest een echte brouwerijstad was – kocht brouwersfamilie Pieck (later Cerckel) ongeveer de helft van het kloosterdomein en vormde het om tot een mooie landschapstuin. Onder deze eeuwenoude bomen is er nog tijd om gezellig niets te doen. Of voor romantiek!



19DE EEUW

Citadel

De citadel is uniek en één van de mooiste militaire bouwwerken van ons land. Ze maakt deel uit van de verdedigingsgordel rond de stad.

14DE EEUW

Lakenhalle

Een gebouw met veel gezichten; tot het einde van de 17e eeuw gekend voor zijn laken. Daarna slachthuis, school, brandweerkazerne, tentoonstellingsruimte en feestzaal. De mooiste foto's neem je aan de Felix Moonstraat.



20STE EEUW

Banque Centrale de la Dyle

Het vroegere prestigieuze bankgebouw Banque Centrale de la Dyle werd omgevormd tot Il Giardino: een eigenzinnige woonwinkel, exclusieve feestlocatie en gezellige loungebar.

THEMAROUTES

Langs de Demer in Diest komt verleden en heden prachtig samen. Verken de stad via diverse **thema-routes** en ontdek haar historische evolutie; van een levendig handelscentrum in de middeleeuwen tot een versterkte stad en een paradijs voor bierliefhebbers.

Elk pad onthult unieke verhalen en verborgen schatten uit de stad haar rijke geschiedenis. Laat je verrassen door de charme van deze historische stad, waar het verleden springlevend is.



VAN BEGIJNHOF TOT MOSTERDPOT

Ontdek het rijke verleden van Diest, stad aan de Demer. Hier, op de grens van het Hageland en de Kempen ontwikkelde zich een bloeiend handelscentrum met vele gezichten. Graafschap in het Karolingische rijk, Oranjestad tot aan het Franse bewind, vestingstad in de vuurlinie, bierstad in de Oostenrijkse periode. Volg de aanwijzingen en stap door de kleurrijke geschiedenis: van Begijnhof tot Mosterdpot.

Je kuiert door de straten en bewondert de fraaie huizenrijen en de oude gevels. Hier een kapel of kerk in roestige ijzerzandsteen, daar een schilderachtig hoekje met wat groen, omringd door muren met een geschiedenis.

Het historische stadscentrum is één groot openluchtmuseum. Deze wandeling toont je Diest intra muros. Van Begijnhof tot Mosterdpot, en weer terug.

7 KM

Scan de QR-code en download de route.



IN HET SPOOR VAN DE ORANJES

Welkom in Oranjestad Diest. We nemen je graag mee op een stadswandeling door onze historische binnenstad. Zo ontdek je hoe de prinsen van Oranje-Nassau hier bijzondere sporen nalieten.

Wist je dat de nakomelingen nog steeds de adellijke titel van 'Baron of Barones van Diest' dragen?

Je start en eindigt op de Grote Markt en komt onderweg langs hotspots zoals het Begijnhof, het Spijker, het Warandepark, de Sint-Sulpitiuskerk en het Hof van Nassau. Filips-Willem ontving daar zijn vrienden en gasten, waaronder de aartshertogen Albrecht en Isabella. Volgens sommige bronnen zou zelfs Keizer Karel er ooit gelogeed hebben!



2,5 KM

Scan de QR-code en download de route.



DIEST BRENGT LEVEN IN DE BROUWERIJ

Diest was een belangrijk brouwerscentrum. Bier brouwen was in de middeleeuwen één van de voornaamste nijverheden en in de 19de eeuw zelfs dé belangrijkste. De talrijke drankbelastingen vormden een belangrijke bron van inkomsten voor de stad. Bier was in die tijd een populaire drank: het drinkwater was van slechte kwaliteit en het gewone volk zocht zijn amusement in de herbergen en op drinkgelagen. Wijn was alleen voor de elite weggelegd.

Deze bierwandeling laat je nippen van het rijke brouwersverleden van Diest. In authentieke cafés kan je van de Diestse bieren proeven.



2,5 KM

Scan de QR-code en download de route.



SCHILDWACHT AAN DE DEMER

2 augustus 1831. Nederland doet een ultieme poging om het afgescheurde België weer in te lijven. Tien dagen later zitten de Hollandse troepen al in Leuven. Een totale overwinning wenkt. Tot de Fransen dreigen om tussen te komen. Nederland krabbelt terug en tekent een wapenstilstand.

België leert zijn lesje uit die Tiendaagse veldtocht. Om een nieuwe invasie vanuit de Kempen te voorkomen, is er snel nood aan een versterkt bolwerk tussen Luik en Antwerpen. De keuze valt op Diest. In 1835 starten de vestingwerken. Diest groeit uit tot dé Schildwacht aan de Demer.

Op deze vestenwandeling treed je in de voetsporen van de militairen en ontdek je de kracht van Diest als vestingstad.

7 KM

Scan de QR-code en download de route.



STAD AAN DE DEMER

De Demer ontspringt in Ketsingen, deelgemeente van Tongeren, en slingert zich via 's Herenelderen, Hoeselt, Bilzen en Hasselt naar Diest. Daarna meandert de rivier via Zichem en Aarschot naar Werchter. Hier gaat hij - 85 km na de bron - op in de Dijle. Of ... omgekeerd: want de Demer is de grootste van de twee.

De Demer ligt aan de basis van het ontstaan van Diest. Zonder de Demer was Diest niet de bruisende stad van vandaag. Kom meer te weten over deze Demerstad met de wandelbrochure Demerwandeling.



5,5 KM

Scan de QR-code en download de route.



INFO

Heb je liever een papieren versie?
Verkrijgbaar bij Visit Diest - € 1/ themaroute

TIP!

Neem deel aan een **gratis themawandeling met gids**. Info en data: www.visitdiest.be

BISCUITERIE STUCKENS

Serge en Claartje zijn de visionaire krachten achter Biscuiterie Stuckens, een verhaal dat startte in 1999 toen ze samen begonnen te bouwen aan hun droom. Van een bescheiden kraampje op de wekelijkse ambachtenmarkt in Leuven, waar ze zelfgemaakte koekjes en marsepeinen figuurtjes verkochten, tot een bloeiende zaak in het hart van Diest.



Hoe bedenken jullie al dat lekkers in de toog?

"Samenwerken met collega's rond een thema is inspirerend. Bijvoorbeeld, we hebben onlangs de desserts verzorgd voor een 'Langste tafel' in paprikaserres, waar we experimenteerden met gekonfijte paprika, citroen-basilicum, pistache en framboos. Claartje en ik genieten van het pingpongen over smaken en structuren om nieuwe lekkernijen te bedenken.

Ik laat veel trends en hypes passeren, maar de recente revival van luxe koffiekoeken op Instagram deed mijn beroepstrots ontwakken. Het bakken van cinnamon rolls als reactie hierop maakt me na 30 jaar nog steeds oprecht gelukkig wanneer ze perfect uit de oven komen."

Wat is het mooiste compliment dat jullie ooit kregen van een klant?

Claartje: "Het mooiste compliment is wanneer mensen naar ons komen voor speciale gelegenheden: het feest is pas echt af met een dessert van Stuckens. Of om hun vrienden kennis te laten maken met 'hun' koekjesbakker, 'hun' patissier. Een klant heeft zelfs een hashtag bedacht: #stuckgeluk! Dat is pas een compliment!"

Als je niet werkt, eet of slaapt, wat doe je dan?

Serge: "Dan ben ik bij mijn gezin, zit ik op mijn moto of lig ik in het zwembad. Ik kijk héél erg uit naar het moment dat de Halve maan weer open gaat, zwemmen in openlucht vind ik pure therapie voor lichaam en geest.

Dochter Eva (15 jaar) werkt er elke zaterdag als jobstudent, dochter Alice (20 jaar, student Mode-ontwerp) af en toe."



Eva en Alice, is het leuk om met het hele gezin samen te werken?

Eva: "Ik help mama in de winkel met inpakken en strikken maken. Soms bedien ik een klant, maar alleen als mama in de buurt is. Ook vind ik het leuk om papa te helpen met holgoed gieten voor Sinterklaas. En met kerst maken we samen kerststronken, met hulp van de nonkels, altijd gezellig!"

Alice: "We genieten er echt van om samen te zijn, en mama en papa zijn trots op ons. Tijdens het werk voelen we elkaar goed aan, wat echt plezierig is. Op evenementen staan we vaak samen in de limobar, dat zijn fijne momenten die niet voelen als werken, maar als amuseren!"



Hoe is jouw liefde voor patisserie ontstaan?

Serge: "Op mijn 16e begon ik met weekendwerk in een bakkerij, waar ik onder leiding van chef Marc mijn liefde voor patisserie ontdekte. De hiërarchische structuur en de mogelijkheid om stap voor stap meer verfijnd en creatief werk te doen, gaf me een boost in zelfvertrouwen en passie voor het vak."

Waarmee onderscheid jij je van andere patissiers, denk je?

Serge: "We zijn het meest bekend voor onze vierkante pateekes, die zijn altijd opgebouwd uit minimum 7 laagjes, zodanig uitgebalanceerd dat iedere hap een feest is."

Met een combinatie van heerlijke speculazens, fijne dessertkoekjes en zelfgemaakte pralines veroverden ze de harten van vele Leuvense fans. Na jaren van hard werken, waarbij ze hun bijberoep langzaam transformeerden tot hun hoofdberoep, besloten ze hun eigen winkel te openen in Diest. Het was een sprong in het diepe, maar ze volgden hun instinct en voelden zich thuis in het charmante stadje aan de Demer.

Ondanks de uitdagingen en risico's bleven ze trouw aan zichzelf, werkend vanuit hun buikgevoel en met de onmisbare steun van hun dochters, die af en toe een handje toesteken. Voor Serge en Claartje draait het allemaal om samen kunnen bouwen aan hun droom, als koppel, als gezin, en de balans vinden tussen leven, liefde en werk.



En hoeveel gebakjes eten jullie gemiddeld per dag?

"Eva houdt van de theekoek en Alice gaat voor de malse speculaas. Handig om mee naar school te nemen of als ontbijt wanneer we te laat opstaan ... Een ander voordeel is dat er altijd vers fruit in huis is!"

Welk restaurant in Diest tippen jullie aan onze lezers?

"Voor gezinsuitjes gaan we vaak naar Johnny Flamingo voor sappige burgers en frisse salades, vooral de Singapore Chicken is een aanrader! Maar voor intieme momenten kiezen we graag voor Wannes Raps. Erwin tovert van een kom soep een waar feest en zijn garnaaalkroketten zijn ongeëvenaard! De sfeer is er plezierig en het team verwent ons altijd."

'T ZOETSTE STRAATJE

Welkom in het zoetste straatje van Diest! Hier komen al jouw *sweet dreams* uit en geniet je van een **smaakexplosie** in je mond. Van chocolade tot karamel, van ijs tot taart. Of waarom geen pannenkoek met een heerlijke kop koffie? Je vindt het allemaal in de **gezellige verkeersvrije Winkelwandelstraat** [F. Moonsstraat en Ketelstraat].



INFO

Meer zin in zalig zoet?
Scan dan de QR-code.



'T DAMBORD - Ketelstraat 30

Met de geur van vers gebrande koffie, in combinatie met een vers stuk gebak, kan je dag niet meer stuk.

1. IJSKAFFEE - Felix Moonsstraat 26

Met maar liefst 40 soorten ambachtelijk ijs, zit jouw favoriete smaak er wellicht bij!

2. ONTDEK DE NATUUR - Ketelstraat 19

Wandel deze biologische winkel binnen voor hun biologische zoetigheden.

3. 'T WAFELHUISJE - Felix Moonsstraat 23

Verse wafels met of zonder specialekes, smoothies, milkshakes, verse soep of een goei tas koffie en een babbel.

4. LIEF & JEANNE - Felix Moonsstraat 15

De geur van chocolade en koffie streelt hier je reukorgaan. Van zoete lekkernijen tot zoute verwennerijen. Met een heerlijk vers gebrande koffie van Jeanne.

5. OXFAM - Felix Moonsstraat 3

[H]eerlijke producten van over de hele wereld! Koop hier zeker de fair-trade chocolade en drankjes.

6. LEONIDAS - Ketelstraat 17

Al meer dan 100 jaar verzamelen de Meester-Chocolatiers van Leonidas de beste ingrediënten om creatieve en heerlijke recepten aan te bieden.

7. SNOEPHUISJE VAN MADAME ANN - Ketelstraat 5

Dompel je helemaal onder in een roze wolk van snoep.

8. BUTAN - Ketelstraat 2

Zoetekauwen komen zeker aan hun trekken met de heerlijke homemade pannenkoeken.

SUPERMERCADO STADSFESTIVAL

DERDE WEEKEND VAN JUNI

Tijdens het derde weekend van juni wordt Diest steevast ondergedompeld in **zuiderse sferen** met het driedaagse **gratis stadsfestival** Supermercado.

10 EDITIES

Supermercado viert dit jaar de 10de editie en zorgt hierbij voor een mix van zuiderse invloeden.



INGREDIËNTEN

Supermercado is ook bekend als **onorthodoxe braderie** met kleurrijk versierde straten, theater, circus, acrobatie, dans, fanfares, majorettes, kindersanimatie, streetbands, foodtrucks en cocktailbars. Kortom, een gezellige drukte!

INFO

Info en update: www.supermercado.be



LIVEACTS

Supermercado? Dat betekent drie dagen dansen en feesten met lekkere hapjes en drankjes. Op vrijdag en zaterdag kun je op de Grote Markt dansen op het ritme van enkele top-dj's. Zo is Buscemi ondertussen een vriend aan huis. Op zondag kun je met familie en vrienden gezellig kuieren, hangen op zomerse terrassen of genieten van indrukwekkende acts en origineel straattheater!



NATUURBOERDERIJ BOLHUIS

We zijn op bezoek bij Kurt en Jozefien, het duo achter het Bolhuis. Dat is een bijzondere plek waar verbinding met de natuur centraal staat. Ze bieden hoeveproducten aan die met veel liefde voor dieren en de aarde worden gemaakt. Daarnaast dompelen ze je graag onder in de natuur van landschapspark de Merode.

“Op de plek van onze boerderij, het Bolhuis, wordt er reeds meer dan 500 jaar geboerd. De naam het Bolhuis is ook al zo oud, net als de naam van het Bolhuiskapelleke bovenaan onze boerderij. Zo'n twintig jaar geleden nam ik de boerderij over van de schoonouders van mijn broer, Jef en Rosa. Zij komen soms nog eens langs om te kijken hoe het gaat.”

Als boer is Kurt voornamelijk bezig met het **verzorgen van de dieren**, het produceren van hooi voor de winter en het **beheren van de natuur** in de natuurgebieden waar de dieren grazen. Jozefien biedt bij het Bolhuis verschillende activiteiten aan: van **tochten te paard tot yoga- en paardrijweekenden**, ze staat klaar om de gasten een onvergetelijke ervaring te bezorgen.

Jozefien: “Samen met Kurt train ik ook **IJslandse paarden**. Het is onze passie om mensen te verbinden met de natuur en hen een plek te bieden waar ze tot rust kunnen komen en nieuwe dingen kunnen ontdekken.”

Kurt: “Ik zorg ervoor dat onze gasten op stap kunnen met een ezel of paard en dat hun bagage netjes klaarstaat op de kampeerplek die ik voor hen opbouw. Daarnaast onderzoek ik als wetenschapper hoe natuur en landbouw best kunnen samenwerken en geef ik advies in projecten en aan boeren hierover.”



Wat kan je verwachten bij het Bolhuis?

Kurt: “Hier draait alles om het beleven van de natuur. Van hoevevakanties tot yoga- en paardrij-weekends, wandelingen met ezels of paarden en heerlijke hoeveproducten. We willen mensen de kans geven om de schoonheid van de natuur te ervaren en er echt deel van uit te maken.”

Wat maakt een ezeltocht zo'n bijzondere ervaring voor jonge avonturiers?

“Een ezel is een echte kindervriend én uitstekend wandelkameraadje: hij stapt aan een rustig tempo van 4 tot 5 km per uur. Op de boerderij leer je eerst hoe je de ezel moet verzorgen, opzadelen en leiden. Dan ga je zelf op pad! Natuurlijk krijg je een noodnummer mee (je weet maar nooit) en een uitgebreide wandelkaart.”

En hebben jullie een aanbod voor wie liever te paard op pad gaat?

“Als je rijervaring hebt staan onze IJslandse paarden klaar om de mooiste plekjes van het landschapspark de Merode te verkennen. Vanaf onze boerderij wandel je uren langs kleine paadjes door uitgestrekte bossen, heide en velden. Of je nu een tocht van één uur of een hele dag wilt maken, bij ons is er voor iedereen een haalbare tocht.

Hoe zit dat juist met die hoeveproducten?

“Elke maand bieden wij een selectie van biologisch hoevevlees en kwaliteitsproducten van collega-boeren aan, die op dezelfde manier kleinschalig en agro-ecologisch werken als wij. Ons assortiment omvat onder andere biologisch hoevevlees van Kempense runderen en Ardense voskopschappen, biovarkensvlees en bio-groentepakketten van de Strackxhoeve in Veerle-Laakdal.

Het Bolhuis is trouwens recent erkend als Levend Erfgoedhof voor onze inspanningen voor het behoud van onze lokale veerassen.”



MUST DO TIP!

Wil je scoren met de kinderen? Boek dan een onvergetelijke trektocht met een ezel.

Voor de echte avonturiers hebben ze tweedaagse arrangementen, waarbij je kunt genieten van koken op een houtvuur en overnachten in een sfeervolle – voor jouw opgebouwde – tipitent. Kortom, een unieke ervaring waarbij je helemaal *back to nature* gaat.

INFO

Info en reservatie: www.bolhuis.be

Zelf op stap in landschapspark De Merode? Ontdek het hele aanbod via www.bezoekdemerode.be

NATURE CALLS



OOIEVAAR

Groepsnaam: bij een ooievaar is dit dubbel. Je hebt er die liever **op zichzelf broeden** en je hebt er die in **kolonies** broeden. Levensverwachting: **30 jaar**

• De spanwijdte van een ooievaar – dat is de afstand van vleugeltip tot vleugeltip – bedraagt ongeveer 2,5 meter.

• De ooievaar bewijst ons een dienst met zijn dieet van insecten, muizen, mollen en slakken. De opvatting dat het hoofdvoedsel van de ooievaar bestaat uit kikkers klopt niet. De blauwe reiger daarentegen eet ze wel graag.

• Een ooievaar staat graag op één poot. Dat is zijn ruststand. En daarmee regelt hij zijn lichaamstemperatuur.

• Een ooievaar heeft erg goede ogen.

TIP

Wil je graag een ooievaar van dichtbij bewonderen? Ga dan zeker eens kijken in de weides achter het bezoekerscentrum Webbekoms Broek.

WEBBEKOMS BROEK

In natuurgebied Webbekoms Broek, op wandelafstand van het stadscentrum, word je overweldigd door een **boeket van gras- en rietlanden, groene bosjes en unieke bloemen**. Dit gecontroleerde overstroomingsgebied is de thuishaven van veel **verschillende diersoorten**. En door zijn rijkdom aan vogels erkende Europa deze plek als **vogelrichtlijngebied**. Een ontdekking meer dan waard!



BEVER

Groepsnaam: **kolonie**
Levensverwachting: **15 jaar**

TIP

Dieren spotten met de kinderen? Scan de QR-code en download de doe-wandeling van 3 kilometer.



• Bevers maken dammen om poelen te creëren. In die poel bouwen ze met stokken, modder en boomstammen hun beverburcht. Het huis van een bever kan tot 2 meter hoog worden en een doorsnede van 10 meter hebben!

• De ingang van de burcht zit onder water. Zo kunnen er geen roofdieren naar binnen sluipen.

• De bever markeert zijn gebied met geurposten. Die geur wordt castoreum of bevergeil genoemd en wordt geproduceerd in de anaalklieren van de bever. Omwille van de geur en de smaak werd dit product vroeger gebruikt als reukstof in parfums of als smaakmaker in vanille-ijs, snoep en pudding.

• Dreigt er gevaar, dan gebruiken ze hun staart als alarm. Ze slaan met die grote platte staart op het water om anderen te waarschuwen.



VLEERMUIS

Groepsnaam: **kolonie**
Levensverwachting: **30 jaar**

• In sprookjes wordt weleens verteld dat vleermuizen mensenbloed drinken. Een fabeltje! Alleen de vampiervleermuis uit Zuid-Amerika drinkt bloed. Maar niet van mensen, hoor. Meestal kiest hij koeien uit als prooi.

• Je hebt grote én kleine vleermuizen: de allergrootste kan met gespreide vleugels tot wel 1 meter en 80 centimeter breed worden! De allerkleinste is slechts 16 centimeter breed.

• Vleermuizen houden een winterslaap. Tijdens die slaap dalen hun hartslag en lichaamstemperatuur enorm hard.

• Vleermuizen zijn echte gezelschapsdieren. Vaak leven ze samen in een kolonie. Dat is een soort kudde van vleermuizen. Zo'n kolonie kan soms uit wel 500 vleermuizen bestaan!

• Vleermuizen kunnen meer dan 1000 insecten per uur eten.

VOGELEN?

Vogels spotten kun je vanuit een van de **uitkijktorens** in het Webbekoms Broek. Eén in het gebied (tussen knpt 93 en 91). De andere staat vlak bij de Demer aan de vistrap (op knpt 91).

CHECKLIST:

- Kwartelkoning
- Ooievaar
- Grauwe klauwier
- Zwarte specht
- Watersnip
- Porseleinhoen





KWARTELKONING

1

Uitdrukkingen als **'vroegge vogels'** of **'vroeg uit de veren'** komen natuurlijk ergens vandaan. Vogels zijn erg vroeg op de dag actief, vaak nog voor zonsopgang. Het beste moment om vogels te spotten is dan ook 's morgens vroeg.

2

Gebruik een **verrekijker**. Met een verrekijker kun je beter details onderscheiden en hun gedrag in de gaten houden.



GRAUWE KLAUWIER

3

Vogels zitten overal. Kijk daarom goed rond: in de stad, op het platteland, in je tuin, in een natuurgebied, op een flatgebouw ...

4

Wees stil. Door te luisteren waar een vogel zingt, krijg je hem vlugger in beeld. Vogels schrikken enorm snel. Maak daarom zo weinig mogelijk lawaai. Zo voorkom je dat ze wegvliegen of stoppen met zingen.

5

Koop een **vogelgids** of download een **vogelapp**. In België alleen al zijn er meer dan 300 vogelsoorten gespot, dat zijn er dus heel wat. In een vogelgids of -app krijg je vaak extra uitleg zodat je weet naar welke vogel je kijkt.



ZWARTE SPECHT

6

Een handige website om bij te houden wat je juist gezien hebt, is www.waarnemingen.be. Heb je een foto van een vogel die je niet herkent? Op deze webpagina zijn verschillende vrijwilligers actief die je kunnen helpen.

7

Laat je hond liever thuis. Vogels schrikken snel. En zeker van honden! Wanneer je je hond meebrengt, gaat bovendien je aandacht niet onverdeeld naar de geluiden en bewegingen rondom je. En zul je dus verschillende vogels over het hoofd zien.

8

Jezelf in camouflagekleuren hullen gaat misschien wat ver, maar **vermijd opvallende kleuren**. Vogels krijgen je zo gemakkelijk in de gaten en zullen zich verbergen tot je voorbijwandelt.



WATERSNIP

9

Het **bezoekerscentrum Webbekoms Broek** organiseert meerdere malen per jaar **activiteiten, lezingen en wandelingen specifiek gericht op vogelspotten**.

Doe mee en wandel met een ervaren natuurgids door het broek om de kneepjes van het vak te leren.



PORSELEINHOEN



WANDELING WEBBEKOMS BROEK

Het bezoekerscentrum Webbekoms Broek is de **ideale uitvalsbasis** om dit natuurgebied en een stukje van de **historische verdedigingswallen** te ontdekken. Je hebt de keuze uit verschillende wandelingen.

WEBBEKOMS BROEK

Vertrekplaats

Omer Vanaudenhovelaan 48

Afstand

Groen: 3,3 km - oranje: 4,7 km - rood: 9 km

Bewegwijzering

Groen: volg de groene rechthoek of de knooppunten: 9 - 97 - 98 - 91 - 9

Oranje: volg de oranje cirkel of de knooppunten: 9 - 91 - 93 - 95 - 272 - 9

Rood: volg de rode driehoek of de knooppunten: 9 - 91 - 92 - 901 - 93 - 95 - 272 - 9



BIKE WALHALLA

Het is trappen op je adem, maar voedsel voor de ziel. **Fietsen door het Hageland is een feest voor je lijf en geest.**

In en rond Diest zijn er enkele fietsroutes en etappes hors catégorie die het hemelse Hageland kleuren. Reis door de tijd, schuif langs het water en stampen stampen stampen, nooit naar nergens, altijd vrij.

Dit zijn enkele van **onze favoriete routes**, netjes op een rij!

DE ACHTERTUIN VAN AVERBODE

De legende vertelt dat de toegangspoort van de Norbertijnenabdij van Averbode pal op het snijpunt staat van de provincies Vlaams-Brabant, Limburg en Antwerpen.

Dat konden de eerste paters niet vermoeden toen ze rond 1134 een geschikte plek zochten om een abdij te stichten.

Fietsers kunnen zo vandaag wel door drie provincies fietsen in de achtertuin van de abdij.

In het centrum van Diest fiets je dan langs mooi bewaarde refugiehuizen van de norbertijnen van Tongerlo en Averbode.



55 KM

Vertrekplaats

Station Diest, Turnhoutsebaan 1

Bewegwijzering

Knooppunten: 32 - 33 - 35 - 30 - 36 - 329 - 330 - 332 - 336 - 561 - 335 - 15 - 20 - 39 - 14 - 17 - 18 - 25 - 334 - 331 - 84 - 85 - 31 - 32

IEDEREEN TOERIST

Ook voor iedereen die niet gemakkelijk alleen op een fiets kan rijden, hebben we iets in petto.

Van Diest naar Scherpenheuvel over 26 onvergetelijke kilometers? Op de fietsroute 'Iedereen Toerist' verken je de troeven van onze natuur op twee, drie of meerdere wielen.

Je roetsjt makkelijk met een duofiets, rolstoelfiets of een ander mobiliteitshulpmiddel langs de knooppunten.

Onderweg tel je bossen, oude spoorwegen, rustige woonwijken en zachte hellingen.



25,5 KM

Vertrekplaats

Provinciedomein Halve Maan, Omer Vanaudenhovelaan 48

Bewegwijzering

Knooppunten: 88 - 33 - 32 - 87 - 86 - 58 - 83 - 25 - 18 - 25 - 83 - 84 - 85 - 31 - 30 - 35 - 33 - 88

REYNVAERTROUTE

Smul je een weg door het Hageland. Geen inspanning zonder ontspanning op De Reynvaertroute, op een lege maag kan je niet trappen, nietwaar? Deze suggestieroute op het fietsnetwerk van Vlaams-Brabant is bedoeld voor sportieve lekkerbekken.

Deze route brengt je bij de leukste bezienswaardigheden van Diest en omstreken.



42 KM

Vertrekplaats

Provinciedomein Halve Maan, Omer Vanaudenhovelaan 48

Bewegwijzering

Knooppunten: 88 - 34 - 38 - 91 - 92 - 93 - 59 - 57 - 81 - 80 - 56 - 18 - 25 - 83 - 58 - 86 - 87 - 89 - 88

IJZERENWEG

Fiets met je stalen ros over de oude spoorwegbedding en de hellende stroken van het Hageland. Onderweg kom je menig café tegen; de bijhorende dorst kan je lessen bij het Beverbeekhuis, 't Stamineeke, De Buurman of Old and Wice, de uitverkoren pitstops op deze mooie route.

Eens aangekomen in Tienen kan je met de trein terug naar Diest.



35,7 KM

Vertrekplaats

Grote Markt

Bewegwijzering

Knooppunten: 89 - 88 - 34 - 57 - 350 - 351 - 352 - 354 - 356 - 49 - 192 - 1 - 50 - 58 - 59 - 60 - 62 - 64 - 42 - 24

DWARS DOOR HET HAGELAND



EERSTE HELFT VAN JUNI

Het Hageland is een plaats waar **wielergrootheden** als Eddy Merckx, Sven Nys en Roland Liboton kind aan huis zijn. De **regio én het unieke karakter** van de wedstrijd vormen een ijzersterke tandem die garant staat voor **spektakel**. Met aankomst op de pittige citadel van Diest heeft de wedstrijd net als zijn Italiaanse broer een **aankomststrook die tot de verbeelding spreekt**.

INFO

Scan de QR-code voor meer info over de koers 'Dwars door het Hageland'.



181 KILOMETER

Mannen: 181 kilometer
Vrouwen: 126 kilometer

Deze wielervedstrijd zoekt, geïnspireerd door de Strade Bianche, alle lekkernijen van de streek op met een aaneenschakeling van hellingen, holle wegen en kasseien. In totaal rijden mannen over 41 kilometer onverharde wegen. Dames rijden 36 kilometer onverhard.

10 LITER

Wist je dat een wielrenner gemakkelijk 2 à 2,5 liter per uur zweet? Profrenners drinken daarom tot 10 liter per dag. Tijdens deze rit drinken ze ongeveer 2 bidons per uur.

+ 400.000

Dat is het aantal kijkers dat de wedstrijd op tv volgt! Met pieken tot boven 500.000 is dat hetzelfde niveau van kijkers als tijdens de Giro en de Vuelta.



8 EDITIES - BEKENDSTE NAMEN DIE AL MEEREDEN:

- Wout van Aert
- Mathieu van der Poel (winnaar 2017)
- Niki Terpstra (winnaar 2016)

WINNAARS VAN DE LAATSTE 5 JAAR:

Oscar Riesebeek, Rasmus Tiller, Jonas Rickaert, Kenneth Vanbilzen en Kristis Neilands.

TIP

Wil je de helden van de koers zelf

achterna? Test dan deze klassieker in wording uit met een van de recreatieve routes. Je kunt kiezen uit ritten van 25, 60, 90 of 120 kilometer.

Start en finish zijn steeds in Diest. Onderweg rijd je over beboste heuvels en langs uitgestrekte velden, met af en toe een historisch kasteel op de achtergrond.

Starten kan bij sportcenter Karteria - Kluisbergstraat 21, 3290 Diest. Je hebt hier een ruime parking, kleedkamer en douches. Spoel je fiets nadien af in het provinciedomein Halve Maan in Diest.

INFO

Scan de QR-code voor alle gravel grinding routes.



Jong Koersgeweld - Kluisbergstraat

Gerealiseerd: Toerisme Vlaams-Brabant binnen het project 'Jong Koersgeweld'



INFO

Meer jong koersgeweld? Scan dan de QR-code. Meer street-art vind je op pagina 48.



OLDTIMER FLY & DRIVE-IN



INFO

Scan de QR-code voor
meer info en updates.



TOT 15.000 BEZOEKERS

De Oldtimer Fly & Drive-In is één van de grootste oldtimer-evenementen van Europa en staat bekend om zijn gemoedelijke sfeer.



HALF AUGUSTUS

Elk jaar in augustus is het **vliegveld van Schaffen** de *place to be* voor liefhebbers van **oldtimervlieg- en voertuigen**. Je kunt er genieten van leuke attracties, allerlei kraampjes en lekkere hapjes en drankjes tussen de vleugels en de wielen.

39 EDITIES

Op het vliegveld van Schaffen kun je elk jaar 300 vliegtuigen en 1500 oldtimervoertuigen bewonderen.



VLEIEGVELD- WANDELING



VLEIEGVELDWANDELING

Vertrekplaats Sint-Hubertuskerk, Sint-Hubertusplein, Schaffen

Afstand 10,9 km

Duurtijd 2 uur 30 minuten

Terrein glooiend

Bewegwijzering 99 - 98 - 97 - 424 - 373 - 284 - 263 - 413 - 338 - 909 - 905 - 99 (10,9 km) / Uitgebreidere versie: 905 - 917 - 916 - 900 - 99 (15,4 km)

TIP

Maak even een omweg en geniet van een drankje bij Exit Skybar op het vliegveld van Schaffen. Misschien kun je zelfs nog een luchtavontuur beleven!

ZWEEFVLIEGEN

Vogelvrij zweven over de glooiende heuvels van het Hageland. Ontdek Diest op een unieke manier. Vanuit de lucht en onder begeleiding.

INFO

www.dac.be

KICK DER ADRENALINEKICKS

Liever een echte adrenalinekick? Spring dan uit een vliegtuig en boek een tandemsprong bij Skydive Flanders.

INFO

www.pcv.be

WIST JE TROUWENS DAT ...

Schaffen de thuisbasis is voor het nationale skydiveteam van defensie 'Hayabusa'. Met zijn verschillende wereldtitels behoort Hayabusa al jaren tot dé wereldtop. Ze zijn zelfs sinds 2007 tot nu onafgebroken de militaire wereldkampioenen!



- **Outdoor WK burger** (allerhoogste niveau): 2014, 2016, 2018 en 2020.
- **Indoor WK burger** (windtunnel): 2015, 2017 en 2019.
- **Militair wereldkampioen:** van 2007 tot heden (elk jaar dus ...)

TIP!

OPENDOOR PARA'S EIND AUGUSTUS – EVEN JAREN

Dé kans om een bezoek te brengen aan het Trainingscentrum voor parachutisten met tal van spannende activiteiten zoals een vliegveldsafari met Unimog, hindernisparcours, deathride, ... én demonstraties van helicopters, F16, RAF Falcons en zoveel meer!

PROEVEN

WIJNDOMEINEN IN EN ROND DIEST



HET HAGELAND IS EEN ECHE WIJNSTREEK!

Lang geleden plantten de Romeinen hier al hun wijnstokken. Vandaag telt het mooie Hageland tientallen domeinen die een rijke variatie *cool climate* wijnen maken. Wit, rood en rosé, met of zonder bubbels – de Hagelandse wijnen kregen in 1997, als eerste in België, een beschermde oorsprongsbenaming.

WIJNDOMEINEN IN EN ROND DIEST

In Diest en wijde omgeving druipen de passie en kennis langs de wijnranken op vijf verschillende wijndomeinen.

Je kan er zelf gaan luisteren naar de verhalen van onze viticulteurs en uiteraard ook proeven. Bezoek de wijngaard op afspraak, leer meer over wijnbouw en wijnmaken, en proef de goede wijn van het domein!

1. WIJNDOMEIN BARENBERG - DIEST

... is een familiale wijngaard gelegen in Schaffen, een landelijke deelgemeente van Diest. De wijngaard ligt op de zuidelijke helling van een heuvel genaamd de 'Barenberg' en heeft een ondergrond van zandleem met veel ijzerzandsteen (diestiaan).

Er worden witte stille wijnen gemaakt van vier druivensoorten. De vinificatie gebeurt ter plaatse in eigen uitvoering.

Wijnen te koop bij Visit Diest.

TIP

Ontdek de regio rond de wijngaard met de 'Vliegveldwandeling' (route p. 42).

INFO

Scan de QR-code en ontdek het volledige Hagelandse wijnaanbod.



2. WIJNDOMEIN DEN EECKHOUT - TIJLT WINGE

In juni 2014 kocht Bert Eeckhout 75 are landbouwgrond in de Wijngaardstraat te Houwaart. Hiermee is hun familiaal wijnbouwprojectje "Den Eeckhout" ontstaan. De oudste stokken (Müller-Thurgau) zijn in 1975 aangeplant.

3. WIJNDOMEIN PETRUSHOEVE - ASSENT

De geschiedenis van deze Hagelandse hoeve gaat minstens terug tot 1519.

Kinderen amuseren zich met de dieren van de kinderboerderij. Het Regionaal Landschap Noord-Hageland richtte er een hoogstamboomgaard en een bloemenweide in.

TIP

Van begin april tot eind september kan je er gezellig overnachten in een barrel met uitzicht op de wijnranken.

4. WIJNDOMEIN KLUISBERG - ASSENT

De Kluisberg in Assent is een plaats waar kluisenaars honderden jaren geleden al wijn verbouwden. De wijngaard is 3,5 hectare groot en telt wel 12.000 wijnstokken met verschillende druivensoorten: Müller-Thurgau, Pinot Gris, Kerner, Pinot Blanc, Chardonnay en Lemberger.

Wijnen te koop bij Visit Diest.

5. WIJNDOMEIN HAKSBERG - TIJLT WINGE

Haksberg is een uitgestrekt domein bos- en parkgebied in het Hageland, met een kasteeltje uit de 19de eeuw, een wijnterras, glooiende wijngaarden en goede Belgische wijn.

Ze vinificeren op het domein witte, rosé, rode en mousserende kwaliteitswijnen uit klassieke en schimmelresistente druivenvariëteiten.

LEKKERS VAN HIER

De Diestenaar is behoorlijk trots op de producten die zijn streek te bieden heeft. **Koffie** drinkt hij het liefst van de lokale branderij **Stroobants**. En dessertjes, Diestse **Halve Maantjes** en **speciale siropen** gaat hij halen bij **Stuckens**. Ben je op zoek naar een origineel en (h)eerlijk cadeau? In de **streekshop van Visit Diest** ontdek je al het lekkers dat de stad en de streek te bieden hebben. **Van pittige mosterd en bitter bier tot zoetigheden en likeuren**: met meer dan tachtig producten stel je hier de lekkerste streekpakketten samen.

KOFFIE STROOBANTS

Al meer dan een eeuw ontwaakt de familie Stroobants in de geur van hun gelijknamige koffie. De bonen worden heerlijk langzaam in een trommel lichtbruin gebrand. *Take it easy*. Daarna banen de koffiebomen zich een weg door de Diesterse koffiemachines, waarna ze instant komaf maken met je ochtendhumeur. Sommige bonen maken een omweg en komen terecht in het historische winkelpand 't Dambord.

LEES

Lees zeker Koffiebranderij Stroobants uitgelicht p. 8-9.



CHOCOLADE BEGIJNTJES

Hoe zoet smaakt de zonde?

Midden in Diest stralen de smalle straatjes van het 13de-eeuwse Begijnhof authentieke charme uit. Achter de oude muren ligt een oase van rust en schoonheid. Niet voor niets werd deze plek uitgeroepen tot Unesco-werelderfgoed. Als alleenstaande vrouw had je in de middeleeuwen weinig mogelijkheden. Dus organiseerden vrouwen zich in begijnhoven en toonden ze zich als echte ondernemers. We eren deze vrouwen en het begijnhof met onze heerlijke **chocolade begijntjes**. Hoe zoet smaakt de zonde? Voor de uitwerking van de chocolade begijntjes werkte Visit Diest samen met het sociale chocoladeatelier Twerk én wordt alleen de beste fairtradechocolade van het Zuiden gebruikt.

STUCKENS BISCUITERIE EN SIROPERIE

Wie goesting heeft in een *pateeke* wordt haast vanzelf naar Stuckens gezogen. In deze bekende biscuiterie en siroperie kun je terecht voor artisanale patisserie en vruchtensiropen voor limonades. Bij Stuckens noemen ze dat **Siro'nades**. Met vier keer minder suiker en belachelijk zoveel keer lekkerder!

Zoek je nog naar een smakelijk souvenir voor de thuisblijvers? Dan zijn de koeken met een vleugje geschiedenis een aanrader. De **Diestse Prinskoeken** zijn heerlijke kruimelende koeken van Bretoens zanddeeg gevuld met een zachte hazelnootchocolade. Ze verwijzen naar het rijke Oranjeverleden. De **Halve Maantjes** zijn dan weer een knipoog naar het Provinciedomein Halve Maan en het verleden van Diest als vestingstad.

LEES

Lees zeker Biscuiterie Stuckens uitgelicht p. 24-25.



BIER HIER

Dat de woorden 'dorst' en 'Diest' best veel letters delen, hoeft niet toevallig te zijn. **De stad is een toplocatie voor iedere fervente bierliefhebber.** De lokaal gebrouwen bieren hebben de laatste jaren een flinke opmars gemaakt. In de streekshop vind je ze allemaal! Het rijke biervelerden kun je trouwens ook ontdekken met de **themawandeling 'Diest brengt leven in de brouwerij'**.

INFO

'Diest brengt leven in de brouwerij' – gratis te downloaden op www.visitdiest.be.



FRUITBEDRIJF DISTELMANS

Fruitbedrijf Distelmans maakt met **appelen en peren van eigen kweek** heerlijke fruitsappen. Liever iets straffer? Dan moet je zeker de likeuren en jenevers proberen.

TIP

Nog snel voor je terugkeert naar de vakantiewoning Les Tourelles of camping Swinnenbos de winkelmand voor jouw avondmaal vullen met eerlijke producten rechtstreeks van de boer? Dan kun je aan CC Den Amer terecht bij de **automaten van KoKed**. Een project van meerdere landbouwers uit het Hageland en de Merode dat lokale producten dichterbij de consument brengt.

RECEPT

Stoemp met pens en gemarineerde seizoensgroenten

EEN RECEPT VAN SOFIE DUMONT

Om het tweede seizoen van de Smaakhal feestelijk te openen werd Ladychef Sofie Dumont uitgenodigd. Je kent haar van kookprogramma's zoals Goe Gebakken, De keuken van Sofie en haar deelname aan Snackmasters.

Samen met de dames van Ferm ging Sofie aan de slag met verse ingrediënten uit De Smaakhal om dit heerlijk gerecht te maken.



INGREDIËNTEN

- Kazen van het Nijswolkje - hetnijswolkje.be
- Groenten van Den Ouden Kastanje - denoudenkastanje.be
- Merguez en pensen van Hoevevlees Kelberg - hoevevleeskelberg.be
- Desembrood van Atelier Desem - atelierdesem.be
- Honing van Imker Nicky Torbeyns - imkerijtorbeyns.be
- Witloof - Familie Weckx
- Mede van Alchymiae - alchymiae.be
- Hotsauce van Happy Hatter - happyhatterhotsauce.com
- Aardappelen van de gebroeders Raymaekers - koked.be

BEREIDING

- Begin met het maken van de stoemp (=puree) door aardappelen te koken en ze te stampen met een smeuge mix van roomkaas, jonge kaas en boter. Dit zorgt ervoor dat de puree lekker romig en smaakvol is. Kruid af met peper, zout en nootmuskaat.
- Vervolgens stooft je het witloof in boter tot dit zacht en lichtbruin is. Dit geeft een heerlijke gekarameliseerde smaak aan het witloof.
- Marineer de peterseliewortel en rauwe schorseneren in een mix van mede, honing en hot sauce voor een pittige en zoete touch.
- Bak de witte pens in boter tot ze knapperig en goudbruin is.
- Maak knapperige croutons van zuurdesembrood door ze te snijden, te bakken in boter en ze samen met de ontvelde merguez, af te roosteren in de oven.
- Tot slot, marineer rode ui in azijn en gebruik dit als *finishing touch* voor het gerecht. De zure toets van de rode ui zal het geheel in balans brengen en voor een verfrissende smaak zorgen.

WEETJE

Sofie is gek van de Diestse Prinskoeken!

SUMMER JAM



EIND AUGUSTUS

Straatcultuur is *hot*. **Skaten, funky beats, straatbasket, breakdance, kleurrijke graffiti en een open-air party.** Dat is kort samengevat wat je krijgt tijdens Summer Jam in Diest – dé hoogmis van Diestse *urban culture*.

12 ARTIESTEN

Jaarlijks worden **zowel beloftevolle als ervaren street artists** uitgenodigd om het Warandestadion onder handen te nemen.



7 URBAN INGREDIËNTEN

Dit gratis familie-event brengt al tien jaar honderden jongeren samen rond straatsport en cultuur. De *urban ingrediënten* zijn graffiti, breakdance, basketbal, freerunning, hiphop, skate en een feest **in het Warandepark**.

YOU SHOOT YOU SCORE!

Voor twee leeftijdscategorieën zijn er **3 x 3 basketbalwedstrijden en popcornwedstrijden**. Bij het laatste sta je achter elkaar aan de vrijworplijn. Mis je? Probeer je toch om het af te werken. De 2e moet zo snel mogelijk scoren, zodra dat lukt ligt de eerste er uit.



TIP

In Diest knalt de kleur van de muren dankzij de **street art van lokale en internationale kleppers**. Op wandelafstand van elkaar vormen de kunstwerken een **parcours**. Je kan de route gratis verkrijgen bij Visit Diest of scan de QR-code om de route te downloaden.



REDENEN OM TERUG TE KOMEN



1 AFVAART VAN DE DEMER

Peddel op het ritme van de stroom en geniet van een kronkelende tocht in de fraaie omgeving van de Demervallei.

1

2



GA OFFROAD

Voel je bloed sneller stromen tijdens een tocht met een **gravelbike** of een **VeloRaft** op de Demer. Hoor jezelf naar adem happen aan boord van een **zweefvliegtuig** of waag je aan een **duosprong**. De kick der adrenalinekicks.



3 RACEN TEGEN DE TIJD

Het leven is geen ponykamp. Maar een spelletje op zijn tijd is wel leuk! Laat je opsluiten met je familie, collega's of vrienden in de spannende escaperooms in Diest. Wat kies jij: **Baron Beeckman**, **Professor Volta** of de nieuwe **Urban Hunt**, een combinatie tussen een escaperoom en geocache?



4 HALVE MAAN

Waterpret gegarandeerd. Met de grote openlucht-zwembaden en witte zandstranden zijn kinderen hier vertrokken voor urenlang zwemplezier en 'kastelen bouwen'-fun!

5

HOTSPOT VOOR FASHIONLOVERS

Diest heeft dan misschien sterke banden met het Nederlandse koningshuis, in de winkelstraten struikel je over **Belgische merken**. De mooiste mode en streekproducten van eigen kweek, die vind je vast en zeker bij de **charmante lokale handelaars** in onze stad.



6 CINEMA OP DE CITADEL

Cinema Paradiso is een filmhuis op de citadel waar het heerlijk genieten is van kwaliteitsvolle films.

PROEVEN

Of je nu op zoek bent naar een hippe koffiebar, een streekbiertje of een experimentele cocktail, hier zal de fijnproever in jou naar boven komen. Diest smaakt naar meer! Je hoeft alleen maar je neus te volgen.

7



8

WANDELEN

Zet je longen goed open en geniet van de natuurrijke omgeving. Vanuit het centrum zit je onmiddellijk in het groen en op het wandelnetwerk van de Merode.



9 CULTUUR

Ruim tien jaar al is **Den Amer** hét culturele centrum van Diest. Van optredens en dans tot expo's, kunst en cultuur. Beleef het allemaal in Den Amer.



DIEST STAAT JE GOED

Te koop bij Visit Diest

GOED GEMUTST IN DIEST

Vanaf nu kan jij door het leven met een echte Diest-muts. Deze kwalitatieve mutsen zijn er speciaal voor durvers en genieters die al graag eens gaan uitwaaien. Of een warme wafel gaan eten. Te koop in verschillende kleurenvarianten.

Muts voor
kinderen

€ 11,00

Muts voor
volwassenen

€ 15,00



MET DE DIEST SOCKS LIGT DE STAD AAN JE VOETEN.

Jarenlang verafschuwde de modepolitie sokken in sandalen. Het werd gedragen door 'nerdy vaders en rasechte toeristen'. Maar vandaag is het allesbehalve nog een fashion faux-pas. Tweeduizend jaar geleden hadden de Romeinen het al door: het is juist hip om een sok in je sandaal te dragen. Tijd voor een echte Diest-sok dus!



Durvers trekken ze hoog op om in Diest te gaan fietsen, kajaken of er mee uit een vliegtuig te springen. Genieters flaneren er mee door de historische straatjes, chillen er mee op een terras of zonnebaden er mee in een park of op het strand.

Zwart / wit /
regenboog

€ 9,50

Maten 35 - 46.

En omdat er nooit genoeg regenbogen zijn, is er een mooie kleurenvariant. **Want welke sokken je ook kiest, iedereen is welkom in Diest.**

MET DE DIEST SOCKS LIGT DE STAD AAN JE VOETEN.



EEN GOEI SJAT KAFFE

Een lekkere tas koffie (goei sjat kaffe) smaakt nog beter in deze leuke **mokken**.

TIP

Koop meteen ook een pakje Stroobants koffie en ga voor échte Diestse smaak. Zin in iets zoet erbij? Met de chocolade Begijntjes, Halve Maantje of Diestse Prinskoeken maak je jouw koffie-moment hélemaal af.

Zwart / wit

€ 8,50



OP DE AGENDA

Doorheen het jaar

BEGELEIDE THEMAROUTES

Gratis rondleidingen met diverse thema's
Info en reservatie: www.visitdiest.be

Doorheen het jaar

TWEDEHANDS-BOEKENBEURS

Vul je boekenkast aan op het begijnhof.

Elke eerste zondag van de maand

SMAAKHAL

Dé overdekte foodmarkt in Diest.

Elke derde zondag van oktober tot april

MUSEUMZONDAGEN

Elke eerste zondag van de maand zijn de 8 Diestse musea gratis geopend tussen 13 en 17 uur.

Januari – mei, oktober – december

Maart – mei

LADIES CITYDELUXE

Dochters, moeders, oma's, vriendinnen, ... laten zich extra in de watten leggen.
Ga gezellig samen shoppen!

Half maart

LOKALE HELDEN

Lokaal muzikaal talent wordt in de spotlights gezet.

Eind april

ERFGOEDDAG

Het roerend en immaterieel erfgoed staat centraal.

Eerste zondag na de paasvakantie

ANTIËK- EN BROCANTE-MARKT & MUSEUMNACHT

Overdag snuisteren naar schatten en 's avonds door musea dwalen.

Op Hemelvaart

Juni

DWARS DOOR HET HAGELAND

De koers Dwars door het Hageland komt weer aan op de citadel.

Eerste helft van juni

SUPERMERCADO

Het centrum baadt in heerlijke Zuiderse sferen.

Tweede helft van juni

HOPVILLE

Tijdens het Hopville Bierfestival geniet je van lekker eten, live muziek en de lekkerste bieren van het moment.

Eind juni – even jaren

Juli & augustus

VLIËG

Kinderzoektocht verkrijgbaar bij Visit Diest.

Juli & augustus

OLDTIMER FLY & DRIVE-IN

Eén van de grootste Oldtimer-evenementen van Europa in Schaffen.

Half augustus

SUMMER JAM

De hoogmis van de Diestse Urban Culture.

Eind augustus

OPENDOOR PARA'S

Tweejaarlijkse opendeur van het Trainingscentrum voor parachutisten te Schaffen.

Eind augustus – even jaren

September

BEGIJNHOF BIJ KAARSLICHT

Duizenden kaarsen verlichten het begijnhof.

Eerste zondag van september

OPEN MONUMENTENDAG

Tweede zondag van september

RE:LICT

Re:lic is een eigenzinnig stadsfestival dat bijzondere (erfgoed)plekken in Diest inpalmt.

Tweede helft van september – oneven jaren

Oktober – december

DRACULATOCHT

Griezelen op het provinciedomein.

Tweede helft van oktober

ALLERHEILIGEN JAAR-MARKT MET BEGANKENIS

1 november

KERSTMARKT

Gezellige kerstchalets met een warm drankje, verschillende foodconcepten, geschenkjes en handgemaakte artikelen.

Half december

Guld

Een **stevig bier** om te drinken
in goed gezelschap

Proef de rijke traditie van de Gilden en omarm het **erfgoed van Diest** met **Guld**.

Guld is een amberkleurig bier met licht bittere afdronk en een zacht zoete toets dankzij de Hagelandse peren, appels en rabarber.

Dit bier van hoge gisting vindt zijn oorsprong in het traditionele bier van de schuttersgilden.

ALC. **8,5%** VOL



Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand

VISIT DIEST

www.visitdiest.be

visit@diest.be

+32 (0)13 35 32 74

Koning Albertstraat 16 a - 3290 Diest,
Vlaams Brabant

Openingsuren

Van 1 april t.e.m. 30 september

di t.e.m. zo 10 u - 12 u & 13 u - 17 u.

Maandag gesloten.

Van 1 oktober t.e.m. 31 maart

di t.e.m. za: 10 u - 12 u & 13 u - 17 u.

Maandag, zondag en feestdagen gesloten.



COLOFON

V.U.: Stadsbestuur Diest

Redactie: Visit Diest,

Grote Markt 1, 3290 Diest

Vormgeving & concept: Stay Wild

Fotografie: Visit Diest, Britt Guns, Jelle Dreesen,

Peter van Gelder, Geert Brams, Liesbeth

Verhulst, Bert Beckers, Provincie Vlaams-Brabant

(Bert Dekelver, Lander Loeckx, David Samyn),

Mathijs Tromp, Rob Haderman, Georges Das,

Dany Verelst, Stay Wild

Druk: zwartopwit | **Uitgave:** mei 2024

